

otomatikman Ergenekon'a eklerler burayı" dediği, Emin'in "Yazık ya yani mahkemeler böyle işliyorsa yazık yani Veli KÜÇÜK'ün böyle demesi işin deli olması değil ölmüş olması lazım" dediği,

M.T.'in "Takip et hocam bakalım bi duruşmayı yapsınlar. Ben sana çkınca da bilgi aktarırm ama enterasan geldi. Sen seviyorsun paşayı" dediği ve görüşmenin bu şekilde sona erdiği tespit edilmiştir. 07.03.2008 günü saat 10.35'de Doğu PERİNÇEK ile Bedri..? isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Aralarında bir süre merhabalaştıktan sonra düzenlenecek olan bir ekonomi toplantısından ve bu toplantıya konuşmacı olarak katılacak kişilerden bahsettikten sonra, Tümer'in bir yemelik toplantısına değindikleri ve bu toplantı ile alakalı olarak Bedri'nin "Ya şimdi aslında çok benim beklediğim bir katılımdı herkes vardı orda. İlhan Selçuk, Hurşi Tolon, Şener Eruygur, YARSAV Başkanı, bu Danıştay, Yargıtay, Üniversitelerden bayağı seçkin bir topluluktu 70 kişi vardı. Şener ERUYGUR bayağı da uzun sürdü yedide başladı on birde bitti, dört saat süren toplantı oldu. Şener ERUYGUR yani bir araya gelmek gerek, Ulusalcların birleşmesi gerekir diye özeti bu olan biraz da halkı suçlayan, bu cumhuriyet mitinglerinden toplandı bu kadar kalabalıklar ne oldu, bir şey çıkmadı öyle bir konuşma yapt" dediği, devamında bir süre Bedri'nin söz konusu toplantıdaki konuşmasından bahsettiği, daha sonra Doğu PERİNÇEK'in "keşke şeyi esas söyleseydin O GÜN İNDİRMEK VE MİLLİ BİR HÜKÜMET KURMAK MÜMKÜNDÜ ona yanaşmadı Şener ERUYURLAR Cumburbaşkanı istifaya davet etseydin. Esas onu söylemek lazım, alternatif o bence, yani İşçi Partisi'ne oy ver diyerek te bir çözümü olmazdı" dediği, devamında Bedri'nin "Sonrasında İLHAN SELÇUK en sonunda bir kapamış konuşması yerine geçecek bir konuşma yaptı, ama oda böyle Orduya karşı kurgunluğu ve eleştirilerini özeti oydı yani. Bu hem Irak'tan geçileme konusu hem de genel olarak tutumuyla ilgili böyle çok şeyler bekleyen ve beklediğini bulamayan bir hayal kırıklığı içerisinde özeti o olan bir konuşma yapt" dediği, ... ve toplantıya Sıtkı ULAY isimli yaşlı bir paşanın da katıldığını belirttiikten sonra görüşmenin sona erdiği,

KERİNÇSİZ'e gönderdiği kısa mesajda; "Kemal bey. Bazı vatandaşlar. Genel kurmay Başkanını darbe yapamayaçağını AKP iktidarının ipini çekemez diyorlar. Peki kim çeker. Org. Erdal CEYLANOĞLU.(EDOK)ve... Org Hasan IGSİZ.2.ORDU KOMUTANI. Bu generallerden birisi olsa olurdu" şeklinde ibarelerin olduğu tespit edilmiştir.

DANIŞTAY SALDIRISINA DAİR BİLGİ NOTU

"060517 MUZAFFER TEKİN.doc" isimli bir MSword dosyası içerisinde Danıştay saldırısı ile ilgili bilgi notu niteliğinde olduğu, içeriğinde Danıştay saldırısı ve aynı zamanda Ergenekon operasyonu şüphelisi Muzaffer TEKİN'in evinin arandığı esnada yapılan gözlemler ve Ergenekon operasyonu şüphelilerinden İsmail PAKER, Zekeriya ÖZTÜRK, Bayram isimli bir istihbarat Albayı, Osman isimli Bulgar uyruklu bir şahıs, bir yüzbaşı ve bir üstğemnin İstanbul Baltalımanı'nda düzenli olarak haftada iki defa bir araya geldikleri, bu birlikteliklerin birinde Glock marka tabanca satışı yapıldığı bilgisi olduğu görülmüştür. Ayrıca belgenin kayıt tarihi itibarıyla Ergenekon operasyonu başlama tarihinden önce olduğu, ismi geçen kişilerin düzenlediği toplantıların bahse konu yapılanma ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir.

- "060517 MUZAFFER TEKİN.doc" isimli MSword dosyası incelendiğinde; "Varan 4" başlığı ile başlayan belgede Doğu PERİNÇEK'in yaptığı bir açıklamada;

Danıştay saldırısının MİT tarafından tertip edildiği, MİT elemanlarının Zekeriya ÖZTÜRK, İsmail PAKER ve Ertaç GİRAY olduğu, Muzaffer TEKİN'i polise teslim olmasını bu şahısların sağladığını anlatmaktadır.

"Danıştay suikastini ulusalcların üzerine yıkmak için Ertaç GİRAY, İsmail PAKER ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK isimli şahısların MİT bağlantılı oldukları ve Muzaffer TEKİN'in Danıştay olayı gecesi Fenerbahçe Orduevi'nde İsmail Paker, Zekeriya Öztürk ve devre arkadaşı Rafet ARSLAN'la yemekte iken eşinin telefon etmesiyle polis tarafından evinin arandığını öğrendiği, evine gitmek istediğini ancak yanındakilerin kendisini engellediği..." vb. ifadelerin bulunduğu görülmüştür.

Şüpheli M. Zekeriya ÖZTÜRK'ün ikametinde yapılan aramada ele geçen (1) adet, şeffaf dosya içerisinde 1 'den 94'e kadar numaralandırılan doküman içeriğinde;

38. sayfada, Bıçak başlığı altında; İsmail PAKER, Av.Ertaç GİRAY, Mahmudun Evi "Yurdakul yıkayıp mutfağa koyduk" ya da mutfağa eşyaların arasına koyduk. Eşyaların arasındaki kastı M.TEKİN'in eşyaları olabilir. Mahmut, Beyaz arabaya koydum dedi. Eşyaların torbanın içinde. Yurdakul'un arabasında giderken notlarını okuduk. Gerisi defterinde kalmış olabilir demişti. Defter çantamda olabilir ya da torbada, "Çete mi - Terör örgütü mü?" neden terör boyutu? Neden terörle mücadele sorunu; üyelerin sıradan vatandaş olanları,

71. sayfada, 17 Mayıs Alparslan ARSLAN 10:30 Danıştay, ile başlayan ve M.TEKİN, Mahmut ÖZTÜRK, Rafet ARSLAN, İsmail PAKER, Yurdakul simleri ve tarih ve saat yazlarını olduğu doküman,

Şüpheli Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK Emniyette alınan ifadesinde;

İkametinde ele geçen 1'den 94'e kadar numaralandırılan dokümanını 38. Sayfasındaki Bıçak başlığı altında; İsmail PAKER, Av.Ertaç GİRAY, Mahmudun Evi "Yurdakul yıkayıp mutfağa koyduk" ya da mutfağa eşyaların arasına koyduk. Eşyaların arasındaki kastı M.TEKİN'in eşyaları olabilir. Mahmut, Beyaz arabaya koydum dedi. Eşyaların torbanın içinde. Yurdakul'un arabasında giderken notlarını okuduk. Gerisi defterinde kalmış olabilir demişti. Defter çantamda olabilir ya da torbada, "Çete mi - Terör örgütü mü?" neden terör boyutu? Neden terörle mücadele sorunu; üyelerin sıradan vatandaş olanları, şeklinde yazıt sorulduğunda;

Danıştay sonrasında Doğu PERİNÇEK in kendi sitesinde kendisi, Av. Ertaç GİRAY ve İsmail PAKER in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu, Bu notu oradan aldığı,m, Yine Danıştay olayında bıçağın nerede olup olmadığı

gündeme geldiğini, O nedenle almış olduğum bir not olduğunu İsmail PAKER'in arkadaşı olduğunu, Sivilden birisi olduğunu, Kendisinin ticaret ile uğraştığını, Ayda birkaç kez görüştülerini, Bu şahısla 2005 yılında AKM'de yapılan Asılsız Ermeni iddiaları konulu konferansta tanıştığm,

İstanbul Anadolu yakasında oturduğunu, . Herhangi bir bürosunun olup olmadığını bilmediğini, Ertaç GİRAY'm avukatı olduğunu, 71. Sayfadaki 17 Mayıs Alparslan ARSLAN 10.30 Danıştay ile başlayan ve M.TEKİN, Mahmut ÖZTÜRK, Rafet ARSLAN, İsmail PAKER, Yurdakul simleri ve tarih ve saat yazlarını olduğu sorulduğunda;

Kendisine gösterilen notu hatırladığını, Bu notu Danıştay olayında gözaltına alındığında ifadesi esnasında hatırlamak amacıyla almış olduğu notlardan olduğunu, Olayın olduğu zamanda Muzaffer TEKİN, Rafet ARSLAN ve ismini hatırlayamadığını birkaç şahısla birlikte Muzaffer TEKİN'in ofisinde bulduklarımlı olayları hatırlamak maksadıyla çizmiş olduğum notlardan olduğunu Bu notların onu açıkladığını,

Muzaffer TEKİN'in kendisi hakkında İstanbul Başsavcılığı'nda alınan ifadesi ile ilgili olarak; Kendisinin Danıştay saldırısı olduğu esnada Muzaffer TEKİN isimli şahsın yanında olmadığını, intihar etmesi ve hastaneye kaldırılması konusunda bir bilgisinin olmadığını, İsmi geçen İsmail PAKER, M. Zekeriya Öztürk, Ertaş GİRAY, Rafet ARSLAN(Rafet Paşa olarak bilirim) isimli şahıslar ile 2004 yılında daha önceden Vatan Sever Güç Birliği İstanbul şubesi çalışmalarında ve sonrasında tanıştığını, . 2-3 aylık bir görüşmesinin olduğunu,

Danıştay olayının olduğu gün Muzaffer TEKİN'in eşinden telefon geldiğini Muzaffer TEKİN'in panik yaptığını, eve kendisinin gitmemesi gerektiğini ne amaçla polis geldiğini bilmediğini, polislerden başkasının da gelmiş olabileceği söyleyerek eve gitmediğini, Kendilerinden eve gidip bakmamızı istediğini, . Orada kendisi, Rafet ARSLAN ve İsmail PAKER'in olduğunu, yemekten 15-20 gün kadar önce Oktay YILDIRIM ve Rafet ARSLAN isimli şahıslan güncel konulardan dolayı azarladığını, Yemekten sonra Muzaffer TEKİN Oktay YILDIRIM'a kendisinin kötü davrandığını ve bunu benim hep yaptığımı ve Rafet ARSLAN'a da karşı yapmış olduğum bu davranışın ayıp olduğunu kendisinin üzülebileceğini söylediğini, Sonrasında da bunları



Muzaffer Tekin ve adamları Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik saldırıların planlarını Maltepe'deki ofiste konuşmuşlar...

düzelt demesi üzerine kendisine ilişkileri kendim aralayacağına buna müdahale edilmesinden hoşlanmayacağı ve Oktay'ın da genel tavırlarının hiçbir zaman hoşuma gitmediğini kendisine söylediğini, Bu andan itibaren Danıştay saldırısı gecesi yedikleri yemeğe kadar görüşmediklerini Danıştay saldırısının olduğu gün saat 12:00 sıralarında Rafet ARSLAN veya Muzaffer TEKİN olabilir telefonla arayarak yemeğe davet ettiklerini, bu konuda ısrar ettiklerini, kabul etmeyince de ofise davet ettiklerini, Ofise gittiğini, ofiste tekrar yemek konusunu tekrarladıklarını, Bu yemeğin aradaki kurgunluğu ve soğukluğunun bitirmesini düşündükleri için söylediklerini kabul ettiğini, daha sonra İsmail PAKER'i de arayıp onu da davet ettiklerini, Akşam saatlerinde de birlikte yemek yediklerini, Yemek esnasında gelen telefon üzerine Muzaffer TEKİN'in içinde bulunduğu halden dolay Muzaffer TEKİN'in isteği üzerine Muzaffer TEKİN'in evine İsmail PAKER ile birlikte gittiklerini, İsmail PAKER'in araçta beklediğini, eve çıktığını, eve çıktığında polisin evde aramaya başlamış olduğunu, Daha sonra Muzaffer TEKİN'e telefonla durumu bildirdiğini, Daha sonra Danıştay'a yapılanı saldın nedeni ile hakkında arama çıkartıldığını söylediğini, . Onun da bana ne yapabiliriz ne edebiliriz diye sorduğumu, bilemiyorum dediğini, bir avukat mı ayarlasak dediğini, Arkasından da Ertaç GİRAY gelir mi dediğini, biliyorum bu konuyu İsmail PAKER ile bir görüşeyim dediğini, İsmail PAKER ile görüştükten sonra avukat Ertaç GİRAY'ı aradıklarını ve aramada hazır bulunmasını sağladıklarını, Arama bittikten sonra Muzaffer TEKİN'e aramanın bittiğini telefonla söylediğini, Onun da Ertaç GİRAY ile bir görüşelim dediğini, Fenerbahçe Ordu evinde Rafet ARSLAN ile birlikte beklediklerini söylediğini, kendisi, İsmail PAKER ve Av.Ertaç GİRAY olmak üzere Fenerbahçe Orduevi'ne gittiklerini, Orada yaptıkları görüşmede Muzaffer TEKİN'in bu olayı nasıl kendisine yakıştırdıklarını kendisinin şerefli bir subay olduğunu, kendisinin adının bir terörist ile nasıl birlikte anıldığını, bunun hiç zaman kendisi tarafından kabul edilemeyeceğini, böyle bir lekeyi taşıyamayacağını gerekirse Taksim Anıtı öntünde tabancası ile intihar edeceğini bunu yapmadam öncede kısa bir açıklama yapacağımy beyan ettiğini ve bu esnada psikolojisinin bozuk olduğunu, Bu nedenle teslim olmayacağını polislere teslim olduğu zaman 8-10 gün

alHKoyacağını kendisine kötü muamele edileceğini, bunu da kendisini asla kabul edemeyeceğini belkесе ortaya yeni tanıklar ve deliller çıkar suçsuz olduğum anlaşılır ve ondan sonra teslim olurum dediğini, Konuşmanın bu eksende devam ettiğini, Olayın hukuki kısmı Ertaç GİRAY tarafından açıklandığı sırada gözaltı süresinin 8-10 gün olmayacağını 2 veya 4 gün gözaltı süresinin olabileceğini bunun sonrasında da hemen mahkemeye çıkartılacağını eğer teslim olmak isterse de polise değil de savcıya birlikte gidebileceğini söyledi. Muzaffer TEKİN'in bunların hiçbirini kabul etmediğini, beklemek istediğini ve saklanmak için yardım istediğini, İlerleyen günlerde Ankara'ya gidip savcıya teslim olacağını söylediğini, Daha sonra ordu evinden ayrıldıklarını Ertaç GİRAY'm kendi evine gittiğini, kendilerinin de Muzaffer TEKİN'e ev ayarlamak için çıktıklarını Muzaffer TEKİN yaralandığı günün sabahı Yurdakul ÇAĞMAN'dan telefon geldiğini, Muzaffer TEKİN'in kendisini kalbinden bıçaklayarak kendisini intihar ettiğini söylediğini, durumunun ağır olduğunu söylediğini, Bunun üzerine İsmail PAKER'in otosu ile beraber Mahmut ÖZTÜRK'ün Çavuşbaşmaklı villasına yola çıktıklarını Evi bulamadıkları için yolda Yurdakul karşıladıklarını, birlikte villaya gittiklerini, hemen Muzaffer TEKİN'in bulunduğu üst kata çıktığını, Muzaffer TEKİN sırtını duvara dayamış yerde oturuyor şekilde olduğunu Üstünün çıplak olduğunu, Vücudunda kurumuş kan lekelerinin olduğunu, Yarasının açık ama kanamasının olmadığını, . Kendisine orada bağırarak ölsen bizim basımız derde girer diye hitap ettiğini, Muzaffer TEKİN'in endişelenme ben not yazdım ve notlar Mahmut ÖZTÜRK'te dediğini, o notlan al ve basma ver dediğini, Mahmut ÖZTÜRK'ten notları aldığı ve cebime koyduğunu, Muzaffer TEKİN'e hastaneye gideceğimizi söylediğini, Yolda villaya giderken Rafet ARSLAN'ı arayarak hastane ayarlamalarını söylediğini, Acıbadem hastanesini ayarladığını söylediğini, Muzaffer TEKİN'in hastaneye gitmek istemediğini ve evde de kalmak istemediğini, Abisi Rıza TEKİN'in Maltepe'de bulunan evine gitmek istediğini, Muzaffer TEKİN ile birlikte arabaya bindiklerini yüksek sesle konuştuklarını Muzaffer TEKİN'in kendisinde olduğunu, ısrarına rağmen hastaneye gitmeyeceğini söylediğini, Bunun üzerine onun isteğini mecburen kabul ettiklerini ve Maltepe istikametine yönedtiklerini Rafet ARSLAN'a durumu anlattığını, . Rıza TEKİN'in

bir mevzu konuşulmadığını, Muzaffer TEKİN'in arandığını bilmediğini, Kendisinin arandığını yaralandığı sabah öğrendiğini, Muzaffer TEKİN'in Mahmut ÖZTÜRK'ün Beykoz'daki villasında kaldığı dönemde Muzaffer TEKİN'in yaralandığını Mahmut ÖZTÜRK'ün telefonla arayarak söylediğini ve yardım istediğini, tek başına arabası ile villaya gittiğini, Orada Mahmut ÖZTÜRK'ü ve Muzaffer TEKİN'i gördüğünü, Muzaffer TEKİN yaralı bir vaziyette yerde yatığını, Daha sonra villaya İsmail PAKER ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün beyaz bir arabayla geldiklerini, Muzaffer TEKİN'i ve Mahmut ÖZTÜRK birlikte üst kattan kendisinin arabasına kadar taşıdıklarını, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün de arabasına a bindiğini Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK ve Muzaffer TEKİN birlikte hastaneye gitmek için yola çıktıkları, İsmail PAKER ve Mahmut ÖZTÜRK kendi arabalarıyla peşlerinden geldiklerini, Yolda giderken Muzaffer TEKİN ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün Rafet ARSLAN ile telefon görüşmesi yaptıklarını, Rafet ARSLAN'ın da onlara "beni de Maltepe'den alın ve birlikte geçelim" dediğini, kendilerinde Maltepe'den Rafet ARSLAN'ı aradıklarını, Rafet ARSLAN'ı kendisinin arabasına bindiğini, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün ise arabasından inerek İsmail PAKER'in arabasına bindiğini ve daha sonra hastaneye gittiklerini, Hastaneye gittiklerinde Muzaffer TEKİN'in abisi Rıza TEKİN'in orada olduğunu gördüğünü, Muzaffer TEKİN'i acile götördüklerini, Şüpheli Mete YALAZANGİL'in Emniyette alınan ifadesinde;

İsmail PAKER'i 2006 yılında Muzaffer TEKİN vermiş olduğu iftar yemeğinde şahsı gördüğünü, bir süre sonra Muzaffer TEKİN'in ofisine gittiğinde İsmail PAKER'i gördüğünü, Muzaffer TEKİN'in bu şahsı İsmail hoca olarak tanıştığını hiç merak etmediğini, ne hocasıdır kimdir diye. Bu şahısla başka bir şekilde görüşmesinin olmadığını, Şüpheli Rafet ARSLAN'ın Emniyette alınan ifadesinde;

İsmail PAKER isimli şahsı, 2006 yılında Muzaffer TEKİN'in bürosunda Muzaffer TEKİN Denetleme kurumunda çalışmış emekli memur olarak tanıştığımı, daha sonra samimiyetlerinin ilerlediğini, arkadaş olduklarım, ...Danıştay saldırısının olduğu akşamı Muzaffer TEKİN, Zekeriya ÖZTÜRK ve İsmail PAKER ile birlikte Fenerbahçe Orduevi'nde yemek yediklerini, Muzaffer TEKİN'i eşinin aradığını, Kapıda Polis olduğunu söyleyen birileri var dediğini, , kapıyı



Muzaffer Tekin ve adamları Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik saldırıların planlarını Maltepe'deki ofiste konuşmuşlar...

açayım mı diye sorduğunu, Muzaffer TEKİN de eşine Polis olduklarından emin ol ve kapıyı aç dediğini, Muzaffer TEKİN'in kendilerine hitaben Polis arama yapmak için eve gelmiş, ben eve gideyim diye ayaklandığımı, Bu esnada Zekeriya ÖZTÜRK ve İsmail PAKER de komutanım sen dur biz bir bakalım konu nedir dediklerini ve ikisinin Muzaffer TEKİN'in evine gittiklerini, Yaklaşık iki saat sonra eski Sanyer savcısı Ertaç GİRAY ile birlikte geri döndüklerini, Mevzu karışık Danıştay'a yapılan saldırı ile ilişkendiriliyorsun dediklerini, Daha sonra Muzaffer TEKİN nasıl böyle bir şey olur, en ufak bir adım geçse canıma kıyarım dediğini, Bunun üzerine orada bulunan arkadaşlar Muzaffer TEKİN'in sakin olmasını söylediklerini, Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda arama karan verildiği anlaşılması üzerine avukat Ertaç GİRAY'ın yarın ben bu konuyu öğrenir savcıya götürür ifadeyle ilgilendirim şeklinde konuşma geçtiğini, Daha sonra kendi evine gittiğini, Muzaffer TEKİN'in gece kalmak için Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün evine gittiğini, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Kendisi Rafet Paşa, Can Albay, İsmail PAKER ve ismini hatırlamadığım bir çok şahıs Muzaffer TEKİN'in iş yerine

Şüpheli MUZAFFER TEKİN savcılıkta vermiş olduğu ifadesinde;

Kendisinin 1985 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ön yüzbaşı rütbesiyle bir olay sebebiyle resen emekli edildiğini, Danıştay saldırısının medyaya yansdığı sıralarda orduevinde Zekeriya Öztürk, İsmail Paker, Rafet ARSLAN isimli arkadaşları ile yemek yemekte olduğunu, eşinin eve polislerin geldiğini söyleyince kendisinin de eve gitmek istediğini, ancak özellikle Zekeriya Öztürk ve İsmail Paker tarafından eve gitmesinin engellendiğini, Bunun gerekçesi olarak da emvikedeki aramaya Sanyer eski savcısı Ertaç Girayla birlikte Zekeriya Öztürk ve İsmail Paker de gittiklerini, döndüklerinde Ertaç Giray'ın bana seni bir gün gözaltına almıam onurunu zedeler, ben seni kendi elimle götürüreceim, savcıya teslim edecem ifadeden sonra bizzat seni alıp çıkıcam dediğini, Bu nedenle değişik yerlerde gizlendiğini . son olarak Mahmut Öztürk'ün villasına gittiğini. Bu evde intihar girişiminde bulunduğunu, Ertaç Giray'ı İsmail Paker vasıtası ile olaydan 1 yıl öncesinden tanıdığını, 2004 yılında İsmail PAKER ile Ankara'da Vatanser Kuvvetler Güç Birliği

Hareketi isimli bir oluşumun İstanbul şubesi için görüşmelerde bulunduğuun kendisine oluşumun başında Hasan Kundakçı Paşa'nın onursal başkanı olduğunu söylediğini kendisinde de bu niyetle biraz ilgilediğini Ancak daha sonra ciddi ve dürüst insanların olmadığını görünce aldığı formları yırtıp attığını, 2-3 aylık bir süreçte birlikteliklerinin olduğunu Bunun dışında daha sonra İsmail Paker ile görüşmelerinin olduğunu ve kendisinin tavsiyeleri üzerine İsmail PAKER in hareketten koştüğünü,

Şüpheli MAHMUT ÖZTÜRK savcılıkta vermiş olduğu ifadesinde;

Muzaffer TEKİN'in kendisinin komutanı olduğunu, Muzaffer TEKİN in Danıştay olayında Zekeriya Öztürk ve İsmail Paker isimli bir şahısla yanma geldiğini, o gece evinde tek başına kaldığını, sabah da ben kendisine kahvaltılık götürmek için gittiğimde intihar ettiğini gördüğümü, Hastaneye götürmesi için Zekeriya ÖZTÜRK'ü çağırdığını, Zekeriya ÖZTÜRK'ün İsmail PAKER ile birlikte geldiğini., Daha sonra hastaneye götürdüğünü,

g-Hukuki durumunun Değerlendirilmesi

Şüpheli İsmail EKŞİK'in Ergenekon terör örgütünün denetiminde olan tüm derneklerin kuruluş çalışmalarına katıldığı, kilisedeki gizli toplantılara katıldığı, Danıştay olayı sonrasında Muzaffer TEKİN'in kendisini ısrarla yemek yemeğe çağırıp olayın kiritiğini yaptıkları, M.Zekeriya ÖZTÜRK'e bağlı olarak örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü böylece Ergenekon terör örgütü ile organik bir bağ kurduğu anlaşıldığından;

GERILLA EĞİTİM MANGALARI

Şüpheli Veli KÜÇÜK Emniyette vermiş olduğu ifadesinde "Söz konusu mesaj şirketimin faksına gönderilmiş, fakstaki görevli bana getirdi okudum, bizimle bir ilgisi olmadığını gördüm dosyaya koydum" cevabını verdiği dokümanım içeriğinde;

"Atabeyler Grubu'nun Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde bulunan 300'den fazla olan gerilla eğitim mangasından biri olduğum, Emniyet'in bu oluşumu 6 aydır takip ettiği, amacın TSK'yı yıpratmak olduğu, Özel Kuvvetler Komutanlığı içindeki bu hareketin emniyet içindeki M16 CIA Nurcu operasyon gücünü deşifre etmek için bilerek bırakılmış bir paket olduğu, Emniyetin mevcut kanunlara rağmen askerleri sorgulamasa Emniyet içinde ihaneti ve kanunsuzluğu gösterdiği, Başbakanın adamlarının 4 yıldır bizzat İngiliz istihbaratı tarafından korunmayı isteyecek kadar Türkiye'den korktukları Başbakanlık danışmanlarının kendi güvenliklerini böyle sağlamak istemelerinin ihanet demek olduğu, bu yılın sonunda da Emniyet İstihbarat Şefi olan Fethullahçılık'tan fişli emniyet müdürünün görevi değişeceğini, Şemdinli-Danıştay-Atabeyler operasyonlarında Jan. Gen. Kom. ve doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Özel Harp Dairesi'nin yıpranmasının tesadüf olmadığı, Nurcuların ve M16-CIA'm en büyük handikapı olan Jan. Gen. Kom ve TSK temsilen Genelkurmay Başkanı'nın zor durumda düşürülmek istendiği, İngiltere Büyükelçisi Wesmacott'un üst düzey bir "rose and cross"(kızıl haç) sövalyesi olduğu ve M16'm deniz aşırı ilişkiler dairesi eski başkanı olduğu ve sonunda EDELMAN gibi olacağı, yıllardır MİT tarafından İngilizler hesabına casusluk faaliyetleri nedeniyle takip edilen Dışişleri bakanımızın AKP'yi öldürüle'e Jinsa ile görüşmeler ertesinde kurduğuna unutulmaması gerektiği, Başbakanın ve nurcu bakanların durup dururken Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gitmelerinin tesadüf olmadığı, 1960'lardan bu yana soğuk savaş şartlarında peydahlanan Fethullahçı -nurcu hareketin bizzat İslam karşıtı İngiliz ve Amerikan istihbarat birimlerinde yerleştirilmiş bir 5.kol faaliyeti olduğu ve bu faaliyetin eğitim kurumlan vassıtasıyla devletin karar organlarına sızdığı ayrıca tüm siyasi partilerle ilişki kurarak mecliste mümkün olduğunca geniş bir alan hakimiyeti kurmaya çalıştıkları ve yurt dışı finansörünün Chasemanhaktan ve Amro Bank olduğu, Danıştay Baskm-Şemdinli olayı M16'tının nur hücrelerini kullanarak yaptığı bir provakatif operasyon olduğu, Şemdinli duruşmalarını sadece İngiliz elçilik görevilerinin izlemesinin tesadüf olmadığı, aynı Mio'n bu sefer laik-Atatürkçü görünüşlü ajanlarını aktive ederek toplumdaki gerilimi arttırmak için 2. Faza geçeceği, temel amacın İngiliz güdümü ile Ortadoğu-Amerikan etkinlikleri azaılmak-muhtemel bir İran operasyonunda Türkiye'nin gücünü kırmak 2010-2015 yılları için planlanan Türkiye işgali öncesinde Türkiye'nin askeri-psikolojik savunma omurgasını pasifize etmek olduğu, nur cemaatinin büyük ekseriyetle Türkmen-Yörük kökenli etnik Türklerden oluştuğu ve Uşak Denizli Kastamonu Giresun Antalya Yozgat Nevşehir Konya Erzurum Balıkesir gibi Türk şehirlerinde yoğunlaştığı" şeklinde bilgiler olduğu,

21.02.2008 tarihinde Tanık Şamil TAYYAR'ın alınan ifadesinde özetle;

23 yıldır gazetecilik yaptığını, son olarak Star gazetesine Ankara temsilcisi olduğunu, Sincan F tipi Kapalı Cezaevi'nde 06.02.2008 günü saat 15.00-16.55 arasında Danıştay saldırısı sırasında Osman YILDIRIM ile avukat Mehmet ENER'in yaptıkları görüşmeyi yazdığını, avukat Mehmet ENER'in gazeteye gelerek Osman YILDIRIM'ın "bildiğim çok şey var konuşmak istiyorum, ancak beni engelliyorlar, mesela Cumhuriyet Gazetesine bomba atılmadan önce 27 Nisan 2006 tarihinde İstanbul Ataşehir'de bir evde gizli bir toplantı yaptırı, o toplantı da VELİ KÜÇÜK ve MUZAFFER TEKİN'de vardı, Cumhuriyet Gazetesinin bombalanması karar o evde verildi, bende bu toplantıya katıldım, ayrıca Cumhuriyet Gazetesine atılan bombaları VELİ KÜÇÜK'ün bombaları bize verdiği Mahkemede söylesem" dediğini anlattığını, kendisinin de mahkemede bunlan anlat dediğini,

Ayrıca Osman YILDIRIM'ın, Alparslan ARSLAN'dan dert yandığını, kendisinin Alparslan ARSLAN'ın altında biriymiş gibi gösterilmesinden rahatsız olduğunu, hatta "NECİP HABLEMİTOĞLU cinayetini çok iyi biliyorum" dediğini, ancak kimler tarafından yapı lığı hakkında herhangi bir bilgi vermediğini, JITEMÇİLER ile arasının iyi olduğunu, MİT den kimseyi tanımadığını, Alparslan ARSLAN ile tanıştısı iyi yaptığını, ATV den 5 Milyon dolar, Mustafa SÜZER den 50 bin dolar alacağı olduğunu, bu tanıştialtışierenden Ankara'dan iki astsubayın kendilerine yardım ettiğini, ancak isimlerini vermediğini, Tuncay ÖZKAN'ın